

Vraag het aan Morya**Probeer tot rust te komen**

“De gedachte die je uitdrukt vanuit jezelf kan heel eenvoudig lijken, maar als je kijkt naar de waarheid van je leven, kom je ineens in een complex van gegevens. Het kan zijn dat je denkt van: ‘zo moet ik zijn’ en dat je dat jezelf oplegt.

In werkelijkheid moet je tot rust proberen te komen, tot een innerlijke rust, om van daaruit je leven te gaan bepalen. Dan is het veel beter.”

A handwritten signature in dark blue ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 5: Het woord in de stilte”
(uit hoofdstuk 9: ‘De stilte’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 319

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


